



Nieuwsbrief

Nummer: 8

April 2014

Secretariaat: De Schalm 12, 8251 LA Dronten, tel.: (0321) 313105 / 06-15409466

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl

Beste lezer,

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al meldden, hebben we dit jaar voor u als donateur veel in petto. We zijn blij met uw steun en daarom willen we ook iets terugdoen. Als trouwe donateur krijgt u vanaf nu naast het gratis jaarboek ook nog eens 33 procent korting op onze reeds verschenen en nog voorradige uitgaven. Een mooie gelegenheid om uw verzameling compleet of completer te maken. Een overzicht van onze publicaties vindt u op onze website.

Maar dat is niet alles. Wij willen u eveneens uitnodigen voor een exclusief bezoek op woensdagmiddag 21 mei aan het Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De uitnodiging hiervoor treft u apart bij deze nieuwsbrief aan.

Het is misschien ook wel aardig te vermelden dat wij op facebook al meer dan 200 volgers hebben. Elke week plaatsen we daar drie tot vier items die te maken hebben met de geschiedenis van Dronten. De onderwerpen zijn zeer divers. Nieuwsgierig geworden? Druk dan op de knop in deze nieuwsbrief of op de button die op onze website staat.

Op onze oproep voor interviewers hebben wij diverse reacties gekregen. Uiteraard zijn wij daar erg blij mee. Elke versterking is welkom.

Tot slot wil ik u erop wijzen dat wij binnenkort op aanvraag ook rondleidingen in Dronten gaan verzorgen. Tegen een geringe vergoeding kunnen we groepen door de kern van het dorp begeleiden. Een leuk idee indien u in Dronten een familiedag of iets dergelijks gaat organiseren.. De rondwandeling duurt één tot anderhalf uur.

Namens het bestuur,
Frits Schmidt.

In dit nummer

- Van het bestuur
- Biddinghuizen op de tekentafel
- 50 jaar Protestante Gemeente in Biddinghuizen
- Verdwenen
- Een advertentie van toen
- De Canon van Dronten
- Oproep

Nieuwe publicatie

De Stichting Ongeland zal op 2 mei haar boek presenteren

Geborgen in de pol-derklei.

Hierin wordt de geschiedenis van in de pol-der neergestorte vliegtuigen beschreven

Voor reacties:

geschiedschrijving-dronten@gmail.com

Facebook

Dit jaar denken wij zes nieuwsbrieven uit te gaan geven.

Tussendoor hebben wij ook regelmatig iets te melden.

We doen dat via facebook. Een vast item is inmiddels: *Dronten Toen*. Daarin wordt achtergrondinformatie gegeven van één of meerdere items van de door Lucy Knot verzorgde rubriek in de Flevopost.

Nieuwsgierig geworden? Klik op het onderstaand e knop.



[Volg ons ook op facebook](#)

Biddinghuizen op de tekentafel

Vorige keer hebben we Swifterbant op de tekentafel laten zien. Nu is het de beurt aan Biddinghuizen. Volgens de stedenbouwkundigen had het dorp er zo uit moeten komen te zien. Men rekende toen op een bevolking van 1.500 mensen. Bijna het dubbele van Swifterbant dus. De ontwerper is bij het tekenen ervan van hofjes uitgegaan. Centraal ligt een groot - vierkant - plein. Er is royaal met de ruimte omgesprongen.

Opmerkelijk is wederom het intekenen van een ijsbaan, de situering van het industriegebied en de planning van een begraafplaats.

Het op de schets aangegeven winkelcentrum, een garage en horecagelegenheid zijn alle volgens plan gerealiseerd. Dat is niet het geval bij de kerken. Er werd duidelijk rekening gehouden met de bouw van meerdere kerkgebouwen,



Vijftig jaar Biddinghuizen

In februari vierde de Protestantse gemeenschap in Biddinghuizen feest. Vijftig jaar geleden kwam in het dorp op kerkelijk gebied een bijzondere samenwerking tot stand. De auteurs geven niet alleen een beschrijving van dit gebeuren, maar staan ook uitgebreid stil bij de mensen die dit alles tot stand hebben gebracht. En daarmee is de titel *Niet met steen en hout alleen* verklaard.

Het boek is voor 12,50 te koop bij het kerkelijk bureau van Biddinghuizen.



Deze keer hebben we voor u als donateur een nieuw filmpje.

'Van een zee vol water tot een polder met land.'

Eén van die voordelen is het kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van geluidsfragmenten en de toegang krijgen tot 'specials'. Eén zo'n 'special' zal dit jaar over De Zeskamp gaan.

Al deze extra's zullen alleen voor donateurs toegankelijk zijn. In hun nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opgenomen.

Special

Verdwenen



Werkkamp en de voormalige kantoren van de Rijksdienst

In juli 1959 konden de eerste 53 werkers ondergebracht worden in het kamp Dronten. De totstandkoming ervan had heel wat voeten in de aarde gehad. Vanwege de drassige ondergrond moesten er voordat met de bouw begonnen kon worden 1.300 palen de grond in. Het kamp diende aan totaal 300 arbeiders onderdak te bieden. De vijf houten barakken beschikten over stromend water en eigen toiletvoorzieningen, maar voor een warme douche moest men naar een apart onderkomen uitwijken.

Naast de barakken voor de pioniers herbergde het kamp ook de kantoren voor de Rijksdienst. Rechtsachter zijn nog een paar Romney hutten te zien. Zij dienden veelal als werkplaats.

Na vertrek van de Rijksdienst heeft het nog enige tijd het gemeentelijke apparaat gehuisvest.

Van het geheel is echter niets meer over. Alleen een parkeerplaats roept nog enige herinneringen aan dat verleden op.

Advertentie van toen

wensbediening
in
textiel
DRONTEN

Het Ruim 20-22 telef. 616

Elk dorp had zo z'n eigen textielzaak. In Swifterbant was dat Bruining, in Biddinghuizen Rikken en in Dronten Filius. De firma was aan het Ruim gevestigd naast de huidige groentezaak.

De canon van Dronten

Eerste bewoners



[Nog geen donateur?](#)
[Klik hier voor het aanmeldingsformulier](#)

Dronten had in de beginjaren weinig te bieden. Het landschap was kaal en weinig begroeid. Echte winkels waren er nog niet. Je boodschappen deed je in een tot winkel omgebouwde woonkamer van een gewoon woonhuis. Vermaak was er weinig en de vervoersmogelijkheden waren beperkt. Wat er wel was, dat was werk en betaalbare woningen. Vooral dat laatste was in de rest van Nederland een schaars goed. Daar kwam nog bij dat hier bescheiden huren werden gevraagd. Als nieuwe inwoners van deze nog verre van volledig ingerichte polder kreeg je ongemakken toeslag. Dat verzachtte het één en ander wel.

Ook buiten de dorpen was er ongemak. Veelal was het land al wel gereed om te bewerken, maar waren de opstallen nog niet klaar. Vele boeregezinnen hebben de eerste maanden in een woonwagen of keten gewoond, voordat ze hun woning konden betrekken.



Het Nieuw Land Erfgoed zoekt vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden in het archief.

Lijkt u dit leuk dan kunt u contact opnemen via onderstaand adres:

<http://www.nieuwlanderfgoed.nl/organisatie/vacatures>