



Nieuwsbrief

Nummer: 11

Maart 2015

Secretariaat: De Schalm 12, 8251 LA Dronten, tel.: (0321) 313105 / 06-15409466

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl

In dit nummer

- Van het bestuur
- Bewaard
- Verdwenen
- Een advertentie van toen
- De Canon van Dronten
- Jong zijn in Dronten

Excursie

**Excursie voor donateurs naar de
museumboerderij in Oldebroek met als
afsluiting een prachtige klederdrachtenshow.**

Donderdagmiddag 11 juni

Start van het programma: 14.00 uur

Kosten: 5 euro per persoon

**[meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief
en in de bijlage]**

In Cultuur gebracht.

Onze tiende uitgave



Beste lezer,

Mocht u donateur zijn dan heeft u inmiddels onze uitgave *In cultuur gebracht* ontvangen. We hopen dat u er van genoten hebt. We kunnen allen met genoeg terugkijken op de donateursavond waarop we het eerste exemplaar aan wethouder van Amerongen mochten uitreiken. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart voor het nieuwe boek. Het heeft als onderwerp *Jong zijn in Dronten*. Hoe hebben de kinderen van de eerste bewoners het wonen en leven in de nieuwe polder ervaren? Waren er genoeg speelmogelijkheden en hoe zat het met het uitgaansleven? Voor de ouders was de trek naar het nieuwe land een vrijwillige keuze. Voor de kinderen gold dat veelal niet. Ze moesten hun vrienden en vriendinnen achter laten en hopen dat ze in de polder opnieuw aansluiting zouden vinden.

In de vorige nieuwsbrief konden wij u berichten dat we op Facebook 850 volgers hadden. Inmiddels zijn dat er meer dan 1.200 ge-

Volg ons ook via

Facebook

en via

Dronten Toen.

Neem alvast een kijkje
in de muse-
umboerderij[Klik hier](#)

worden. Het wordt ook steeds interactiever.

Het zijn niet onze enige activiteiten. In juni hebben we weer een excursie voor u als donateurs gepland. We gaan dan naar het oude land. Naar Oldebreek. De historische vereniging van die plaats is er in geslaagd het vroegere landleven op fraaie wijze weer tot leven te brengen. De kosten van deze middagexcursie bedragen voor donateurs 5 euro per persoon. Dat is inclusief de toegang, een kop koffie met krentenbrood, een rondleiding, een afsluitend drankje en een bijzondere en indrukwekkende klederdrachtenshow.

Het programma begint om 14.00 uur. We gaan met eigen vervoer. Vertrek uit Dronten om 13.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de Ark. Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid gaan. Mocht u niet over een auto beschikken, neem dan contact op met het secretariaat. Dan gaan wij voor u vervoer regelen.

U kunt zich tot 5 juni opgeven bij het [secretariaat](#). De eigen bijdrage van 5 € per persoon wordt op de middag zelf geïnd. Wacht niet te lang met aanmelden. Er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar.

Het bestuur

Bewaard

Onlangs kregen we van mevrouw Mol - Kik een 'plakboek' waarin zij het ontstaan van de provincie Flevoland beschreven heeft. Zij heeft het geheel van foto's voorzien. We vinden het om twee redenen de moeite waard om er aandacht aan te besteden. In de eerste plaats ontvangen wij graag materiaal over de beginjaren van de polder. Dat kunnen dagboeken, foto's, films of plakboeken

zijn. Mocht u kleiner gaan wonen en u wilt op dat gebied wat kwijt dan houden wij ons van harte aanbevolen. Eén telefoontje met het secretariaat volstaat.

Daarnaast wordt met dit plakboek aangetoond, hoe bijzonder men het leven in de polder ervaren heeft en nog ervaart. Het hele boekwerkje kunt u lezen door op deze [link](#) te klikken. Bovenstaande - uit het boekje afkomstige - foto toont de polder in een prachtig winters sfeertje.



[Volg ons ook op facebook](#)

Voor reacties:

geschiedschrijving-dronten@gmail.com

[Sloop in beeld](#)

[Klik hier](#)

Verdwenen



Foto geschonken door familie Lamkamp—Abbenes

De Alko

In 2014 gesloopt. Ooit was dit de grootste graansilo van Nederland. De bouw ervan begon in 1963. Het was een hoog gebouw. In de beginperiode van de polder was het al van veraf te zien. Ideaal om in de winter

dienst te doen als een soort 'zendmast'. Was de ijsbaan open dan werd hier de vlag gehesen, zodat ook de buitengebieden wisten dat de schaatsen ondergebonden konden worden.

De Rijksdienst sloeg aanvankelijk hier eveneens haar graan op. In december 1968 brak een heftige brand in het complex uit. Pas twee maanden later was deze volledig onder controle. De groei heeft die niet in de weg gestaan. In 1972 was de coöperatie met veertig man personeel de grootste werkgever van Dronten.

Eén van die voordelen is het kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van geluidsfragmenten en de toegang krijgen tot 'specials'. Eén zo'n 'special' zal dit jaar over De Zeskamp gaan.

Al deze extra's zullen alleen voor donateurs toegankelijk zijn. In hun nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opgenomen.

Advertentie van toen



De advertentie dateert van december 1965. De ondernemer Filius wenste al zijn klanten een gelukkig nieuwjaar toe. Een gebruik dat

steeds meer in onbruik is geraakt. Het schetst de relatie die de winkelier met zijn clientèle had. De zaak van Filius, die textiel verkocht, werd later overgenomen door de firma Rikken.



De canon van Dronten

De Meerpaal



1967

De Meerpaal

Door het weghalen van muren en mengen van functies staan openheid en ontmoeting centraal. Dat was de filosofie van architect Frank van Klingeren bij het ontwerp van De Meerpaal. Op 15 september 1967 opende Koningin Juliana De Meerpaal.

MAAKBARE
SAMENLEVING

In 1967 werd de Meerpaal geopend. Het gebouw was oorspronkelijk voor De Bilt bestemd, maar daar vond men 3 miljoen wel wat veel. De Rijksdienst wilde echter in Dronten een markant gebouw realiseren. Er was echter één probleem; de ruimte. Het gebouw was nogal groot. De meest geschikte plek werd het punt waar De Oost en de De Noord elkaar kruisten. Het betekende wel dat de wegen er om heen moesten worden gelegd. De doorgaande verbinding tussen De Noord en de Galjoenstraat werd door het bouwwerk afgesloten. Zo had de ontwerper het ook bedoeld. Het gebouw moest 'botsen en schuren'. 'Alleen dan kon eenheid ontstaan'. Een filosofie die zeker in de beginjaren voor het gemeenschapscentrum heeft gegolden.



Onze volgende uitgave zal gaan over 'Jong zijn in Dronten'. Daar hoort ook het uitgaansleven bij. Hier alvast een foto van de aan Het Ruim gelegen 'Moby Dick'. We zijn op zoek naar foto's over het uitgaansleven van toen. Dat kan zijn de Soos, De Barak, dancings etc.

Stuur ze in een zo groot mogelijk bestand naar :

geschiedschrijving-dronten@gmail.com

Nog geen
donateur?

Klik hier voor
het aan-
meldingsfor-
mulier

Meerpaal filmpje
Klik hier