



# Nieuwsbrief

Nummer: 12

Mei 2015

Secretariaat: De Schalm 12, 8251 LA Dronten, tel.: (0321) 313105 / 06-15409466

email: [stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl](mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl)

## In dit nummer

- Van het bestuur
- Bewaard
- Verdwenen
- Een advertentie van toen
- De Canon van Dronten
- Een orgel uit een verdwenen kapel

## Excursie

**Excursie voor donateurs naar de  
museumboerderij in Oldebroek met als  
afsluiting een prachtige klederdrachtenshow.**

**Donderdagmiddag 11 juni**

**Start van het programma: 14.00 uur**

**Kosten: 5 euro per persoon**

**[meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief]**

**In Cultuur gebracht.**

Onze tiende uitgave



Beste lezer,

Vorige keer konden we melden dat we inmiddels met de werkzaamheden gestart waren voor het nieuwe boek met als werktitel *Jong zijn in Dronten*. Het gaat over de kinderen van de eerste bewoners. De eerste bijdragen zijn binnen en zijn veelbelovend.

Vorige keer konden wij u al berichten dat het aantal volgers op facebook spectaculair was toegenomen. De groei zit er nog steeds in. We naderen het aantal van 1300. Ook onze website mag zich in in een toenemende belangstelling verheugen. Het aantal bezoekers bedraagt bijna 3.000.

Het bestuur heeft een wijziging ondergaan. Gert Jan van Tilburg is vanwege zijn drukke werkzaamheden teruggetreden. Op onze donateursavond zullen we hem voor de door hem vervulde rol binnen de Stichting bedanken en vervolgens officieel afscheid van hem nemen. Zijn plaats wordt ingenomen door Liesbeth Busch - van den Houten. Evenals Gert Jan is ook zij uit Biddinghuizen afkomstig. We blijven dus op volle sterkte.

Volg ons ook via

Facebook

en via

Dronten Toen.

Neem alvast een kijkje  
in de museum-  
boerderij  
[Klik hier](#)

Natuurlijk willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze excursie in juni voor onze donateurs nog eens onder uw aandacht te brengen. Zoals gezegd gaan we naar het oude land; naar Oldebroek. De historische vereniging laat ons daar het vroegere landleven beleven. De kosten van deze middagexcursie bedragen 5 euro per persoon. Dat is inclusief de toegang, een kop koffie met krentenbrood, een rondleiding, een afsluitend drankje en een bijzondere en indrukwekkende klederdrachtenshow. Het programma begint om 14.00 uur. We gaan met eigen vervoer. Vertrek uit Dronten om 13.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de Ark. Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid gaan. Mocht u niet over een auto beschikken, neem dan contact op met het secretariaat. Dan gaan wij voor u vervoer regelen.

U kunt zich tot 5 juni opgeven bij het [secretariaat](#). De eigen bijdrage van € 5 per persoon wordt op de middag zelf geïnd. Wacht niet te lang met aanmelden. Er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar.

*Het bestuur*

## Bewaard

Vorige keer hebben we een oproep gedaan om materiaal over de beginjaren van de polder te bewaren of eventueel aan ons in beheer te geven. Dat kunnen dagboeken, foto's, films of plakboeken zijn. Eén telefoontje met het secretariaat volstaat. We hebben hierop enige reacties ontvangen. We hopen echter op meer. Hoe waardevol het één en ander kan zijn, toont deze foto uit de collectie van onze oud-voorzitter Coos in't Veld - Janse aan. Op de foto is een - waarschijnlijk in de jaren zestig - gehouden landbouwtentoonstelling te zien. Wie van puzzelen houdt, kan proberen de locatie te bepalen.



[Volg ons ook op facebook](#)

Voor reacties:  
[geschiedschrijving-  
dronten@gmail.com](mailto:geschiedschrijving-dronten@gmail.com)

Reclamefilmpje  
[Klik hier](#)

Verdwenen



### De Flevohof in Biddinghuizen

De Flevohof was een agrarisch themapark. In 1971 werd het geopend. Het park wilde informatie verschaffen over de landbouw. In de

boerderij, kassen en stallen kon men zich op de hoogte laten stellen van de toenmalige stand van zaken binnen de agrarische sector. Het park was sterk educatief ingesteld. Zo konden de bezoekers uitleg krijgen over broodbakken, vleesbereiding, bierbrouwen, kaasmaken etc. Ook de jeugd had het veel te bieden. Naast een kinderboerderij waren er legio speelmogelijkheden, zoals een heus Indianendorp. Twintig jaar na opening ging het park failliet. Nu is Walibi er gevestigd.

Eén van die voordelen is het kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van geluidsfragmenten en de toegang krijgen tot 'specials'. Eén zo'n 'special' zal dit jaar over De Zeskamp gaan.

Al deze extra's zullen alleen voor donateurs toegankelijk zijn. In hun nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opgenomen.

### Advertentie van toen

**OPEL REKORD 1963**

BEPROEFDE DEGELIJKHEID IN EEN GLOEDNIEUWE FORM

Pittige 62 of 68 PK 4 cilinder  
Olieverversen om de 5000 KM.  
Geen smeerpunten  
Extra grote kofferruimte (486 dm<sup>3</sup>)  
Luxueuze uitrusting

PRODUKT VAN GENERAL MOTORS

**Gorter**

**ROGGEBOTSLUIS**  
Telefoon 03210-479  
Emmeloord - Delfzijl

Roggebotsluis kende weinig bewoners, maar wel een heuse garage. De firma Gorter had hier in een Romneyloods een autobedrijf geopend. Volgens de advertentie verkocht hij Opels. Hier werd een Opel Rekord aangeboden. Zelfs voor de begrippen van nu was dat toen een grote auto.





## De canon van Dronten

### Samen werken aan de samenleving



[Nog geen donateur?](#)  
[Klik hier voor het aanmeldingsformulier](#)

[Meerpaal filmpje](#)  
[Klik hier](#)

De Meerpaal speelde een belangrijke rol in de opbouw van de samenleving. Vooral in de beginjaren had menige vereniging hier haar thuisbasis. In de grote hal werden sportwedstrijden gehouden. De volleybal oefende hier menige avond. De ruimte was multifunctioneel want 's zondags werden er oecumenische diensten gehouden. Zo vonden er talloze activiteiten plaats die bijdroegen aan de ontmoeting van polderbewoners en zodoende aan de opbouw van een jonge gemeenschap.



### Een orgel uit een verdwenen kapel

De kerken hebben het moeilijk. Het aantal kerkgangers neemt af. Steeds lastiger wordt het om de kerkgebouwen in stand te houden.

De gebouwen zijn in de dorpen beeldbepalend geworden. In de tijd dat besloten werd ze te gaan bouwen, was het niet voor te stellen dat naast de kerk geen toren zou verrijzen. In de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen wisten ze deze kosten nog te reduceren door kerkcentra te bouwen. In Dronten niet.

Eveneens ondenkbaar waren protestantse kerken zonder orgel. Orgels bepaalden de klank, de toon, maar waren ook duur. Soms werd met een bescheiden exemplaar volstaan. Dit orgel stond ooit in de -inmiddels verdwenen - kapel van De Ark in Dronten.