



In dit nummer  
Van het bestuur  
Uitnodiging donateursavond  
Activiteitenoverzicht  
Het orgeltje van de  
Olijftak

# Nieuwsbrief

Nummer: 29

November 2018

Secretariaat: Daniëlle Banis, Melchelaar 8, 8253 CE Dronten,  
tel.: (0321) 337 507/ 06 575 631 82  
email: [stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl](mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl)

**Beste lezer,**

## Agenda

**26 november**

Donateursavond.



Deel van het door Alfred van Werven  
gemaakte wandfries



Cadeaubon aanvragen ?

[Klik hier](#)

Wij zullen zorgen voor tijdige toezending.

## Terugblik

In de eerste plaats willen wij alle donateurs die hun stem bij de Rabobank clubkas Campagne hun stem op ons hebben uitgebracht hartelijk danken. Wij mochten op 4 oktober een cheque van 450 euro in ontvangst nemen. Met dit bedrag kunnen wij in 2019 onze uitgave over de gezondheidszorg voor een deel financieren.

### Rabobank clubkas Campagne

Daarnaast kijken we met genoegen terug op de monumentendag 2018. We ontvingen vooral geïnteresseerde bezoekers. Ze kwamen niet alleen uit de gemeente Dronten, maar ook uit Emmeloord en Lelystad. Sommige bezoekers hadden Alfred van Werven gekend en of hadden op een andere wijze een band met hem.

We hebben zelf weer veel kennis opgedaan over de prachtige ramen van Kerkcentrum De Ark.

Ooit heeft Van Werven ook de ramen van de Olijftak ontworpen en gemaakt. Thema was toen De Schepping. We hebben er geen afbeeldingen van kunnen vinden. Mocht één van u een foto van deze ramen hebben, dan zouden wij die graag willen lenen om deze voor ons archief te digitaliseren. Hetzelfde geldt voor foto's van de ramen van de aula aan de Wissel en die van het kerkcentrum in Biddinghuizen.

## Uitnodiging Donateursavond

Op 26 november houden we weer onze jaarlijkse donateursavond.

Plaats: Open Hof in Dronten. Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie of thee voor u klaar.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

**OPROEP**

Ons volgende boek gaat over de zorg in de brede zin en gezondheidszorg in het bijzonder. We zoeken nog interviewers. Meedoen? Belangstelling? Meld u aan bij het secretariaat.

**OPROEP**

Voor ons digitaliseringsproject zijn we op zoek naar een bestuurslid met een ICT achtergrond. Informatie bij het secretariaat.

**Activiteiten van anderen**

Op zaterdag 17 november vindt de manifestatie plaats 'Beleef het verhaal van de polderpionier' Dit in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet.

**Alleen voor donateurs**

Klik [hier](#) voor diverse interviews, filmpjes en de gedigitaliseerde versie van het boekje *Dronten in 'zeskamp'* roes.



[Volg ons ook op facebook](#)

1. Opening
2. Korte terugblik op het afgelopen jaar.
3. Inleiding op onze vijftiende publicatie *Naar school!* 25 jaar kleuter- en lager onderwijs in de gemeente Dronten
4. Filmpje: *Op school in Dronten.*
5. Herinneringen van een leerkracht
6. Pauze
7. Filmpje: *25 Jaar kleuter- en lager onderwijs in beeld.*
8. Herinneringen van een leerling
9. Uitreiking van het eerste exemplaar aan de wethouder onderwijs Jaap Oosterveld.
10. Sluiting  
*Na afloop kunnen donateurs hun boek gratis afhalen. Niet-donateurs kunnen het boek die avond voor de gereduceerde prijs van 12,50 euro kopen. De muzikale omlijsting is die avond in handen van het 'trio Toon Lips'.*

**Het orgeltje in de Olijftak**

Ingezonden door: **A.J. Prins**

Op facebook kwam ik een bekend instrument tegen. Gevraagd werd waar het orgeltje is gebleven. Niet gevraagd werd waar het orgeltje vandaan kwam.

Als dat niet bekend is dan kan er ik het volgende over vertellen:

In 1959 / 1960 bouwde de stemmer - intonateur J. Schreutelkamp van Ernst Leeflang Orgelbouw in Apeldoorn in zijn vrije tijd het orgeltje dat ik een paar jaar later in de toenmalige gereformeerde kerk De Ark in Dronten terugzag. Ik heb Schreutelkamp – met wie ik als hulpje op pad ben geweest voor het stemmen van orgels in verschillende kerken in ons land- aan het orgeltje zien werken.

Een korte periode van ruim een jaar heb ik als leerling meubelmaker/ orgelbouwer bij Leeflang gewerkt. Na mijn militaire dienstitijd en het weer bezoeken van de HBS begon ik mijn loopbaan als journalist bij De Flevolander. Het was toen een verrassing het orgeltje terug te zien in De Ark die nog maar net was afgebouwd.

